

Grote kleine Amsterdammer inspireert hulp

Ouders zetten droom van overleden zoon voort

Taste of Ethiopia staat er met grote letters op restaurant Addis Ababa aan de Overtoom. De slogan blijkt niet alleen naar het heerlijke eten van Tefera en Etetu Zerfu te verwijzen. Met het werk van Stichting Wondem, vernoemd naar hun overleden zoon, wil het echtpaar een brug bouwen tussen Nederlanders en het Ethiopische dorp Mezezo.

HARMEN BRETHOUWER

De ouders van Tefera komen uit de buurt van Mezezo, een arm bergdorp met 8.000 inwoners. Tijdens een bezoek aan het geboorteland van zijn ouders schrok de toen zevenjarige Wondem van de aanblik van kinderen die ondanks de kou geen schoenen of warme kleding aan hadden. 'Hij huilde en wilde niet verder reizen voordat we geld en zijn kleren aan de kinderen gaven', zegt Tefera. Later die dag had zijn zoon geen trek in een welkomstaal. 'Hij stond erop dat we samen met hem een straatkind uitkozen om aan tafel te vragen. Hij kwam er met vijf aanzetten.'

Duur speelgoed was voor hem uit den boze

Aanstekelijk enthousiasme

Terug in Nederland verkondigde Wondem aan iedereen dat hij arme Ethiopische kinderen wilde helpen. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en zijn vader

vond een stichting die weeskinderen in Addis Abeba bijstaat. Vanaf dat moment was Wondem vastbesloten te sparen voor 'zijn' goede doel. Duur speelgoed was voor hem uit den boze en hij wilde opeens betaald worden voor huishoudelijke klusjes. Hij wist zelfs Johan Cruijff en marathonloper Haile Gebrselassie te vertellen over zijn droom.

Het ziekenhuis laten bijdragen aan de droom van Wondem

Medische misser

De sociale en sportieve Wondem had vanwege een aandoening een drain om overtollig vocht in zijn hoofd af te voeren. Op een dag kreeg hij hevige hoofdpijn en de huisarts stuurde hem naar het AMC, waar een kinderarts van de Spoedeisende Hulp hem en zijn ouders afwimpelde. Wondems drain bleek verstopt. De hoge druk in zijn hoofd werd Wondem fataal en hij overleed op 11 februari 2009 op twaalfjarige leeftijd. Tefera en Etetu zetten de daaropvolgende tuchtprocedure niet tot het uiterste door. Ze wilden slechts een herhaling



foto: Jörgen Caris

De foto van Wondem in het Ethiopisch restaurant Addis Ababa van zijn ouders

van de medische misser voorkomen én het ziekenhuis laten bijdragen aan de droom van Wondem. Het AMC doneerde een flink bedrag en organiseert nog ieder jaar een benefietactie.

Onderwijs en water

Met het geld richtte Tefera Stichting Wondem op, dat in Mezezo een kraamkliniek, twee practicumlokalen en een goedbezochte bibliotheek liet bouwen en voor een betere watervoorziening van drie scholen zorgde. De stichting deelt maandverband aan schoolgaande meisjes uit, zodat ze niet thuis hoeven te blijven als ze menstrueren. Hun schoolprestaties verbeterden direct, ook omdat ze in ruil voor de gift nooit een les mogen missen en in de klas vóór de jongens moeten zitten.

Steun in hun geloof van de Ethiopisch-orthodoxe Kerk

De kleinschaligheid van Stichting Wondem maakt een duurzame en persoonlijke band met donateurs mogelijk. Tefera: 'Ze moeten in het werk van de stichting geloven, zodat donaties uit het hart komen. Ik wil een brug bouwen tussen Nederlanders en Ethiopiërs.'

Vergeving en acceptatie

Zo voeren Tefera en Etetu nog altijd de opdracht uit die ze zeven jaar geleden van hun zoon kregen. 'Het is onze ver-

antwoordelijkheid', zegt Tefera. Hij en zijn vrouw vinden daarbij steun in hun geloof. Ze gaan naar de Ethiopisch-orthodoxe Kerk in Amstelveen. 'We mogen niet vergeten, maar moeten wel vergeven. We accepteren dat onze God onze zoon heeft weggenomen', zegt Tefera over de dood van Wondem. 'Nu kregen we van Hem duizend kinderen uit Mezezo. Kinderen zonder vader krijgen er de familienaam Zerfu en toen mijn vrouw er was, werd ze door de meisjes 'mama' genoemd. Dat vinden we heel bijzonder.'

Draag bij aan de droom van Wondem met een financiële donatie. In 2016 wil Stichting Wondem sanitaire voorzieningen, waterputten en bibliotheken bouwen, lesmateriaal aanschaffen en alleenstaande moeders in Mezezo empoweren. Kijk voor meer informatie op wondemfoundation.org. Wie voor mei 2016 toezegt regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) te doneren en verwijst naar dit artikel in *Kerk in Mokum*, krijgt een heerlijke maaltijd voor twee personen in restaurant Addis Ababa! Stichting Wondem heeft de ANBI-status en werkt met vrijwilligers, zodat het nagenoeg alle bijdragen in Mezezo kan investeren.